

zuid & zo



Het verhaal van
Miep van Ling-de Jong (104)
Op bezoek bij
het Oorlogsmuseum
De vrijwilligers van de
Lichtjesroute aan het woord



04

Het verhaal van Miep van Ling-de Jong (104) uit Eindhoven

Als we Miep vragen naar herinneringen uit de oorlog, is er één moment dat steeds terugkomt: de korte wandeling van de Demer naar de Emmasingel, met tweelingbroer Chris. Samen met zoon Peer, vertelt Miep over de oorlog en dat ene, angstaanjagende moment.



12

De vrijwilligers van de Lichtjesroute

Wat ooit begon met kaarsjes voor het raam, is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie: de Lichtjesroute in Eindhoven. Vrijwilliger Tits Bongers vertelt wat het is dat die Lichtjesroute voor hen zo bijzonder maakt.



24

Partner aan het woord Hups

Onlangs zijn UWassistent, Hlprs en Mantelaar samengegaan, waardoor hun aanbod flink is gegroeid. En met die ontwikkeling kwam ook een nieuwe naam: Hups. Regiocoördinator Indy van Herk vertelt ons er alles over.



27

Even voorstellen Onze nieuwe partners

Bezoek prachtige klassieke voorstellingen met Beleef Klassiek. Lach, geniet, beleef en verwonder jezelf bij Eindhoven Zoo, of leer alles over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bij Oorlogsmuseum Overloon.

...en nog veel meer!

Colofon Zuid&Zo is een uitgave van Ledenservice ZuidZorg

Tekstredactie: Jake Aerds, Angélique van de Pol, Tessa van Glabbeek, Margot Burgering, Marianne Versteeg-Smit, Pleun Kicken-van der Aa
Eindredactie, ontwerp, opmaak & illustraties: Smit Grafische Vormgeving, Eindhoven

Fotografie: Tom van Limpt

Archieffoto's omslag: Eindhoven in Beeld

Drukwerk & verspreiding: Drukkerij Erhardt, Son

Oplage: 30.000 exemplaren

Redactieadres:
Ledenservice ZuidZorg
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Vragen of opmerkingen?
T 085 - 822 07 60
E info@ledenservicezuidzorg.nl
I www.ledenservicezuidzorg.nl

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.ledenservicezuidzorg.nl/nieuwsbrief



Voorwoord: Herdenken, koesteren en doorgeven

Met deze special vieren we onze vrijheid. De vrijheid van onze regio. In september is het 80 jaar geleden dat we werden bevrijd door de geallieerden; een herdenking die we volgend jaar pas landelijk zullen vieren.

Toch besteden wij bewust nu de aandacht aan de verhalen uit Zuidoost-Brabant, want die willen we graag met je delen. Op deze manier kunnen we het verleden herdenken, onze vrijheid vieren maar ook doorgeven aan de volgende generatie.

Voor dit magazine spraken we met Miep van Ling-de Jong (104), een echte Eindhovense die haar herinneringen uit de oorlog deelt. Ook namen we een kijkje achter de schermen bij de Lichtjesroute in Eindhoven, om te zien hoe na al die jaren de vrijheid nog steeds gevierd wordt. Voor het derde interview waren we te gast bij Oorlogsmuseum Overloon. Naast deze verhalen hebben we ook interessante activiteiten en indrukwekkende dagtochten in dit thema op de agenda staan. Wellicht zit er wat voor je tussen.

We willen de verhalen van toen koesteren. Ben jij of ken je iemand die een bijzonder moment van vroeger zou moeten vastleggen? We ontvangen je verhaal graag via info@ledenservicezuidzorg.nl. Met jouw toestemming zullen we het delen met Stichting 18 September, zodat het nooit verloren zal gaan.

Veel leesplezier!



Onze fanatieke
wandelaars
en trouwe leden

v.l.n.r.: Ria van der Aa,
Jan Mollen en
Nellie van den Boogaard



Miep van Ling-de Jong (104):
**'Ik hoorde onze
ouders wanhopig
onze namen roepen'**

Het verhaal van...

Miep van Ling-de Jong uit Eindhoven

De 33-jarige Barry Wonder uit Anna Paulowna brengt op 18 september aanstaande het boek 'Bevrijding Eindhoven – ooggetuigen vertellen' uit. Een boek met verhalen van Eindhovenaren die de bevrijding van dichtbij hebben meegemaakt. Een van hen is Miep van Ling – de Jong. Ze is inmiddels 104 en die leeftijd begint, logischerwijs, zijn tol te eisen. Maar als we haar vragen naar herinneringen uit de oorlog, is er één moment dat steeds terugkomt: de korte wandeling van de Demer naar de Emmasingel, met tweelingbroer Chris. Samen met zoon Peer, vertelt Miep over de oorlog en dat ene, angstaanjagende moment.



Miep van Ling-de Jong wordt op 9 april 1920 geboren op de Demer in Eindhoven. Haar ouders hebben er een juwelierszaak, het gezin woont erboven. Miep begint: "Ik had naast tweelingbroer Chris, nog een vijf jaar oudere zus Riet en twee jaar oudere broer Nico. Mijn broertje Noud wordt pas 7 jaar later, in 1927 geboren." Miep groeit op in het centrum van Eindhoven. Ze gaat er naar de basisschool en later naar de huishoudschool aan de Jan Smitzlaan. Die opleiding maakt ze niet af, want op haar zestiende gaat ze aan het werk in de juwelierszaak van haar vader. In de avonduren volgt ze de handelsopleiding op het St. Joriscollege. In haar vrije tijd speelt Miep graag hockey. Peer vertelt: "Ma heeft altijd veel gesport, ze was zelfs betrokken bij de oprichting van hockeyclub Oranje Zwart, die inmiddels, na een fusie met een andere club, is omgedoopt tot Oranje Rood. En op haar tachtigste stond ze nog op de tennisbaan."

Pril geluk

In 1940 ontmoet Miep tijdens een avondje dansen op de Markt in Eindhoven, haar toekomstige echtgenoot, Jan van Ling. De vonk slaat over, maar al snel wordt het prille geluk

verstoord door de oorlog die uitbreekt op 10 mei 1940. Jan wordt opgeroepen om in het leger te dienen. Gelukkig duurt zijn diensttijd slechts een paar dagen omdat Nederland zich al snel overgeeft. Jan gaat werken bij Philips. Van samenwonen met Miep is nog geen sprake, Jan woont op dat moment in het gezellenhuis 'Ons Thuis', een woning voor ongehuwde arbeiders in de Don Boscostraat in Eindhoven. Miep woont thuis bij haar ouders, boven de winkel op de Demer. Ondanks de oorlog, loopt de zaak redelijk goed. Peer: "Natuurlijk waren ze de Duitsers liever kwijt dan rijk, maar die besteedden wel veel geld aan juwelen. Zo konden mijn grootouders het hoofd toch boven water houden."

Fotoboek

De oorlog kent voor Miep verschillende angstige momenten. Als er vliegtuigen overvlogen vond ze dat doodeng. "Klopt," zegt Peer. "Ik heb als kind altijd gemerkt dat ma angstig werd als er een vliegtuig overvloog en dat is nog steeds zo. Ik heb die angst overigens overgenomen, heel bijzonder." Wat bij Miep ook sporen heeft nagelaten, is het Sinterklaasbombardement op 6 december 1942.

Miep vertelt: "Ik had een boek over fotografie en wilde dat laten signeren door fotograaf Martien Coppens. Hij had een zaak aan de Emmasingel, tegenover de lichttoren van Philips. Mijn tweelingbroer Chris studeerde in Utrecht, maar was in Eindhoven die dag. Ik besloot samen met hem bij Martien langs te gaan. Vanuit de Demer liepen we richting de Emmasingel." Maar tijdens dat korte wandelingetje van broer en zus, wordt Eindhoven ineens gebombardeerd. Miep gaat verder: "Chris en ik moesten schuilen in de winkel bij Martien, terwijl de fabrieken gebombardeerd werden. Een van de bommen sloeg een enorme krater, nog geen vijf meter van de winkelvoordeur vandaan."

Schuilkelder

De ouders van Miep zijn tijdens het bombardement vanuit hun winkel op de Demer, gevlucht naar de schuilkelder op de markt. Ze staan doodsangsten uit, omdat ze niet weten hoe het met hun kinderen gaat. Ze vrezen het ergste. Na het bombardement gaan de ongeruste ouders op zoek. Ze lopen richting Demer, de namen roepend van de tweeling. Miep vertelt: "Ik liep met Chris terug naar de

'Chris en ik moesten schuilen in de winkel bij Martien'

Demer en hoorde onze ouders wanhopig onze namen roepen. We waren zo ongelofelijk blij toen we elkaar zagen. De opluchting was enorm!" Het huis en de winkel aan de Demer zijn volledig verwoest door brand.

Het gezin betreft een woning aan de Hertogstraat. De zaak van de familie de Jong wordt tijdelijk ondergebracht in een pand op de Hooghuisstraat.

Herinneren

Een dag na de bevrijding van Eindhoven, wordt de stad op 19 september 1944 opgeschrikt door een bombardement. Miep herinnert zich nog dat de schade enorm was en dat er vele slachtoffers vielen. Miep trouwt met Jan op 8 februari 1945. Peer vertelt: "Ze betrokken een kamer bij hun vrienden Frans en Dick, die in de Eindhovense wijk het Witte Dorp woonden. Ma raakt zwanger en in 1946 werd mijn oudste broer Joep geboren. In 1948 volgde Ad en in 1950 broer Chris, vernoemd naar onze oom." In 1955 verhuist het gezin naar een huis aan de Aalsterweg. Daar wordt in 1957 Peter (Peer) geboren. Jan en Miep genieten er samen met hun kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Bijzonder is, dat het defilé op 18 september, de dag dat Eindhoven bevrijd is, ieder jaar weer aan het huis van

Peer:
'Het is aan ons en de volgende generaties om de verhalen door te geven'





het gezin van Ling voorbij trekt. Bij de 50-jarige herdenking van de bevrijding, blijken zelfs de oud-bewoners van het pand voor de deur te staan om het defilé te bekijken. "Ze zijn even binnen komen kijken, het was voor hen heel bijzonder om het huis weer eens te zien waar ze in de oorlog hebben gewoond." vertelt Peer.

Niet vergeten

In 2011 sterft Jan van Ling op 96-jarige leeftijd. Miep blijft wonen aan de Aalsterweg. Daar woont ze nu, op 104-jarige leeftijd, nog steeds, met hulp van thuiszorg en familie. Miep weet niet alles meer, maar de oorlog blijft onderdeel van haar herinneringen. Het gesprek kost haar zichtbaar energie, maar zodra de fotoboeken tevoor-

schijn komen, bloeit ze op. Peer is blij dat de verhalen worden opgetekend. "Ma is de laatste generatie die de oorlog heeft meegemaakt en je merkt nu al dat ze zich, vanwege haar ouderdom, minder kan herinneren dan toen Barry haar een tijd geleden sprak." Barry komt met Miep in contact via een oproep op Facebook. Hij heeft een foto waarop een vrouw staat, die mogelijk de naam van Ling draagt. Iemand tipt hem dat hij eens moet kijken op de pagina van Peer van Ling. Die heeft namelijk net een bericht geplaatst over de honderdste verjaardag van zijn moeder Miep. Barry benadert hem en Miep blijkt inderdaad de vrouw op de foto.

Al snel gaat Barry bij haar langs voor een interview. Peer juicht het toe dat Barry en anderen uit de volgende generaties, aandacht besteden aan de verhalen uit de oorlog.

"Het is aan ons en de volgende generaties om de verhalen door te geven. Want de oorlog mag dan 80 jaar geleden zijn, hij is nog steeds onderdeel van heel veel levens en mag nooit vergeten worden." besluit Peer, onder toeziend oog en met een goedkeurende blik van Miep.

Barry Wonder is al jong geïnteresseerd in de oorlog. Hij komt weliswaar uit Noord-Holland, maar als hij onderzoek gaat doen naar Market Garden, wordt hij gegrepen door de gebeurtenissen in het zuiden. Hij leest met bewondering het boek "De bevrijding van Eindhoven" van Karel Margry maar mist wel het perspectief van ooggetuigen. Hij komt in contact met iemand uit Eindhoven en dan gaat het balletje rollen. Barry spreekt honderden ooggetuigen en tekent al hun verhalen op. Eerst in het boek

"Bevrijding Woensel – ooggetuigen vertellen", later richt hij zich op de gebeurtenissen in de andere stadsdelen. Zijn tweede boek, 'Bevrijding Eindhoven – ooggetuigen vertellen', verschijnt op 18 september 2024 en is te bestellen via www.bevrijdingeindhoven.nl

Heb jij foto's of verhalen die mogelijk interessant zijn voor Barry? Neem dan contact met hem op via barrywonder@ziggo.nl of 06 - 83 70 21 72.

Leden voor Leden

Ledenservice ondersteunt
jouw initiatief!

Deel ook
jouw initiatief
met ons!



Wil je iets voor je omgeving betekenen, maar kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Ledenservice helpt! Wij ondersteunen buurtinitiatieven in Zuidoost-Brabant die de gemeenschap versterken. Of het nu gaat om een muziekkavond, een tuindag, of het opknappen van een gezamenlijke ruimte, wij helpen bij de uitvoering van originele ideeën die mensen verbinden. Klein gebaar, groot verschil!

Hoe kun jij kans maken? Deel je idee via:

www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenvoorleden

Wordt jouw idee gekozen? Dan denken we samen verder over de uitwerking, ondersteunen we je bij de uitvoering en bieden we een financieel steuntje in de rug van maximaal 1.000 euro.



Een terugblik:

Circus in de Zorg bij Vitalis Wissehaege

Bij Wissehaege Eindhoven werd in mei het 15-jarig jubileum gevierd. Om dat te vieren kwam 'Circus in de Zorg' een drietal circusvoorstellingen geven.

Wij ondersteunden deze activiteit met lekkere versnaperingen en helpende handen. De rode clownsneuzen mochten uiteraard niet ontbreken bij deze gezellige dag!

15-jarig
jubileum bij
Wissehaege



Ook dit kwartaal hebben we weer drie prachtige dagtochten uitgezocht. Ga mee naar het indrukwekkende Oorlogsmuseum in Overloon, bezoek 40-45, de Musical of beleef het Westland en bewonder het Delfts Blauw.

Speciaal voor onze leden

De leukste dagtochten



ledenprijs
€ 69,50 p.p.
normale prijs
€ 78,50 p.p.

Oorlogsmuseum Overloon

Dinsdag 17 & 24 september 2024
van 12.15 uur tot 21.00 uur

Oorlog hoort in een museum, zo luidt het motto van het Oorlogsmuseum in Overloon dat geheel gaat over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hier zie je hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging. Er is aandacht voor het verzet, maar ook voor de vervolging. Ten slotte wordt er uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding, met speciale aandacht voor de Slag bij Overloon. Deze staat bekend als één van de zwaarste veldslagen op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het museum tref je nog diverse voertuigen en stukken geschut uit die tijd aan. Kortom: een indrukwekkende middag.

Meer lezen over het Oorlogsmuseum? In dit magazine staat ook een uitgebreid interview met Janneke en Andreas van het museum. Bij aankomst staat er voor je een kopje koffie of thee klaar met een stukje vlaai. Hierna krijg je een rondleiding met gids door het museum, waarna je op eigen gelegenheid het museum kunt bezoeken. Rond de klok van 17.00 uur vertrekken we weer en sluiten we deze indrukwekkende dag af met een diner.

Deze dagtocht is inclusief koffie of thee met vlaai, bezoek aan het Oorlogsmuseum onder leiding van een gids, diner met twee consumpties (aangeboden door de Ledenservice) en vervoer per luxe touringcar.

Opstappen kan om **12.15 uur in Eersel** (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup) of om **12.45 uur in Eindhoven** (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)

De leukste dagtochten

40-45, de Musical

Woensdag 16 & 30 oktober 2024
10.15 uur tot 21.30 uur

ledenprijs
€ 175,- p.p.
normale prijs
€ 180,- p.p.



Voor dit bevrijdingsnummer bieden we je twee themadagtochten aan, waarvan dit er één is: 40-45, de Musical. Een verhaal over twee broers die na het bombardement van Rotterdam elk een andere kant van de strijd kiezen. In Rotterdam worden net na de Eerste Wereldoorlog de broers Dirk en Louis met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest en zijn beste vrienden. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat zijn sporen na, in elke huiskamer en in elk gezin. En zo ook in het gezin van Dirk en Louis. De voorstelling bestaat uit spectaculaire scènes met heel wat special effects, het publiek zal geraakt worden met muziek en aangrijpende beelden.

40-45, de Musical gebruikt een bijzonder technisch concept met rijdende

tribunes en geluid via individuele koptelefoons. Onderweg

naar Barneveld, waar we de musical gaan bewonderen, krijg je in de bus een lunchpakket aangeboden. Bij aankomst word je ontvangen met drankjes uit de Hollandse bar en heerlijke zoetigheden. Daarna word je begeleid naar je zitplaats en genieten we van de bijzondere musical. De dag wordt afgesloten met een heerlijk diner.



Deze dagtocht is inclusief eersterangs ticket voor 40-45, de Musical, lunchpakket, ontvangstarrangement, diner met twee consumpties (aangeboden door de Ledenservice) en vervoer per luxe touringcar.

Opstappen kan om **10.15 uur in Eersel** (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup) of om **10.45 uur in Eindhoven** (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)



ledenprijs
€ 94,95 p.p.
normale prijs
€ 104,95 p.p.

Westlands Museum & Delfts Blauw bij Porceleyne Fles

Dinsdag 5, donderdag 7 &
woensdag 13 november 2024
van 08.00 uur tot 21.00 uur



Beleef het Westland met dit verrassende binnen- en buitenmuseum, een nostalgische plek met een prachtige museumtuin. Hier vind je kassen, bruggetjes, fruitbomen en een oude smederij. We starten met koffie/thee en appelgebak en bezoeken daarna het museum met een gids. Doe mee met het veilingospel en bied op groente en fruit met een historische veilingklok. Na een heerlijke Westlandse lunch gaan we naar Delft voor een bezoek aan de Porceleyne Fles. Bij Royal Delft creëren ambachtslieden al bijna 400 jaar het iconische Delfts Blauw.

Royal Delft, opgericht in 1653, is de enige oorspronkelijk overgebleven Delfts aardewerkfabriek uit de 17e eeuw, die nog altijd met de hand Delfts Blauw maakt. Kijk mee bij de schilders en bezoek de fabriek. We sluiten de dag af met een diner.

Deze dagtocht is inclusief koffie/thee met appelgebak, bezoek aan het Westlands-museum, veiling, Westlandse lunch, bezoek aan de Porceleyne Fles, diner met twee consumpties (aangeboden door de Ledenservice) en vervoer per luxe touringcar.

Opstappen kan om **08.00 uur in Eersel** (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup) of om **08.30 uur in Eindhoven** (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)



Angelique
verzorgt de
dagtochten bij de
Ledenservice

Mee met een dagtocht? Meld je aan via onze website

Op www.ledenservicezuidzorg.nl/activiteiten vind je meer informatie over de dagtochten en kun je je direct aanmelden. Telefonisch reserveren kan ook, bel dan met 085 - 822 07 60.



Tits Bongers (76):
**'We zijn één
grote familie'**

Kijkje achter de schermen: de vrijwilligers van de Lichtjesroute

Wat ooit begon met kaarsjes voor het raam, is uitgegroeid tot een evenement dat voor velen een jaarlijkse traditie is: de Lichtjesroute in Eindhoven. Een prachtig verlichte stad is er niet zomaar. Dat vraagt maanden voorbereiding en de inzet van vele vrijwilligers. Wat drijft hen? Wat is het dat die Lichtjesroute voor hen zo bijzonder maakt? Voor vrijwilliger Tits Bongers (76) is het antwoord duidelijk: "Er is niets mooiers dan iets maken dat door zoveel mensen wordt gewaardeerd."

Voor het begin van de Lichtjesroute, moeten we terug naar de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Om te laten zien dat het licht weer is teruggekeerd na de donkere dagen van de bezetting, worden de inwoners van Eindhoven opgeroepen om een kaarsje voor het raam te zetten op 18 september. Op die dag werd Eindhoven bevrijd. De Eindhovenaren geven er massaal gehoor aan, maar het leidt ook regelmatig tot gevaarlijke situaties. Menig gordijn gaat in vlammen op. Daarom stappen ze over op lampjes. Er worden gloeilampen geleend van Philips en de mensen worden steeds creatiever. Uiteindelijk groeit het uit tot een soort competitie tussen wijken en straten in de stad. In de jaren vijftig en zestig zorgt het evenement gedurende een aantal weken voor ruim 42 kilometer aan verlichte straten en pleinen.

Nieuw leven

In 1969, het is dan de 25^e editie van de Lichtjesroute, besluit de gemeente dat het evenement voortaan niet jaarlijks, maar om

de vijf jaar plaatsvindt. In 1974 zou de eerste keer weer zijn, maar vanwege de oliecrisis die dan speelt, wordt vanuit de overheid verboden om energie te verspillen. Bijna tien jaar later wordt door een groepje vrijwilligers besloten de Lichtjesroute nieuw leven in te blazen. Tits Bongers is één van hen. In 1984 zorgt hij samen met een paar anderen voor 30 ornamenten in de stad. De Lichtjesroute is herboren en vanaf dat moment groeit het evenement weer. Een traditie lijkt in ere te zijn hersteld.

Hard werken

De Lichtjesroute is inmiddels een route van zo'n 22 kilometer door de stad. Tits is één van de coördinatoren van het geheel en vertelt er vol trots over: "Er wordt door de vrijwilligers van onze stichting hard gewerkt om ieder jaar op 18 september de lichtjes weer te laten branden. Dat proces begint eigenlijk op de laatste dag van de Lichtjesroute, dit jaar op 13 oktober. Die avond komen we als vrijwilligers bij elkaar bij de Eendjesvijver, om af te sluiten én vooruit te kijken. In de vier weken daarna, worden alle ornamenten verwijderd en schoongemaakt. Daarna gaan ze de opslag in tot januari."



"In het begin van het nieuwe jaar worden alle ornamenten getest voor de volgende editie. In de tussentijd worden nieuwe creatieve ideeën geboren en zitten we alweer met de tekenaar om tafel. Er wordt gekeken welke ornamenten hun beste tijd hebben gehad, welke opgeknapt moeten worden en welke nieuwe onderdelen toegevoegd worden." In de periode die volgt, worden de nieuwe ornamenten gemaakt. Dat gebeurt op het vaste honk van de Lichtjesroute, aan de Pastoriestraat in Eindhoven. Tits legt uit: "Onze vrijwilligers komen hier vaak werken aan de ornamenten, het onderhoud van ons pand en de voertuigen. Daarnaast hebben we in sommige wijken een wijkteam. Dat team regelt alles rondom de verlichting van hun wijk. Waar nodig ondersteunen wij."

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen lichtjesroute. Dat moge duidelijk zijn. Tits gaat verder: "We hebben nu een groep van 45 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 63, maar gelukkig hebben we ook wat jongere mensen in ons midden. We hopen dat de volgende generatie opstaat en ons gaat helpen. Ik word tenslotte ook een dagje ouder. Ik kan het iedereen aanraden, het is zo ontzettend gezellig om met zo'n groep mensen iets moois neer te zetten. We zijn echt één grote familie." Een deel van die familie brengt iedere vijf jaar een bezoek aan Bayeux, partnergemeente van Eindhoven. In deze Franse stad wordt D-day herdacht, de dag waarop de bevrijding van West-Europa begon. Tits vertelt: "Iedere vijf jaar rijden we met een volle trailer met ornamenten, naar Bayeux. Met een groep van

'We hebben de stad letterlijk en figuurlijk verlicht'



ongeveer 15 vrijwilligers bouwen we daar dan een mini-lichtjesroute op. Een mooi evenement en bovendien ontzettend gezellig om dit samen te doen."

Opbouw

Het opbouwen van de Lichtjesroute is een enorme klus. Ruim twee maanden voor de start op 18 september, worden de eerste kabels al naar buiten gerold. "Het opbouwen duurt zo'n acht tot negen weken", legt Tits uit. "We beginnen half juli met het plaatsen van de eerste masten en kabels. De eerste ornamenten zie je al hangen vanaf de eerste week van augustus. Op 18 september zijn we klaar, is alles gecheckt en kan de Lichtjesroute beginnen." Wie denkt dat de vrijwilligers dan achterover kunnen leunen, heeft het mis. "Tijdens de Lichtjesroute blijven we controleren of alles het doet. We krijgen soms meldingen van mensen die zien dat er ergens iets stuk is. Daarnaast wordt er iedere avond een piketronde gereden. Daarbij controleren we of alles brandt. De lampen zijn inmiddels allemaal ledlampen die lang meegaan, vaak zit



'We houden samen een mooie traditie in stand'

een defect hem in een zekering of waterschade." Dat water zorgt ook voor de nodige uitdagingen op andere plekken. Zo is het waterpeil van de Eendjesvijver enorm gestegen de laatste jaren, omdat in Eindhoven op verschillende plekken water wordt vastgehouden voor in droge periodes. De vlonder waarop een prachtig schouwspel van licht te zien is, moet steeds iets hoger worden geplaatst. En het plateau waarop de bezoekers staan wordt voorzien van een steiger, om te zorgen dat bezoekers geen natte voeten krijgen.

Traditie

Tits is er trots op dat hij bijdraagt aan een belangrijke traditie voor velen. "Het kost veel tijd, we grappen wel eens dat dit ook bijna geen vrijwilligerswerk meer is, maar een serieuze baan. Maar geld willen we er niet voor hoor, we zijn en blijven vrijwilligers. Het is ontzettend gezellig als we samen aan het werk zijn. En vergeet ook de momenten niet waarop we zelf genieten van de Lichtjesroute. We gaan dan in gesprek met de bezoekers, horen van mensen wat ze nog willen zien, wat ze mooi vinden. Op dat soort momenten ontstaan

ook de ideeën voor nieuwe onderdelen. En zo houden we samen een mooie traditie in stand. Ik ging vroeger als kind al de Lichtjesroute rijden met mijn ouders. Je ziet dat veel mensen dat hebben doorgegeven. Jonge gezinnen die met de kindjes in pyjama op de achterbank, de route rijden. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen die de route per fiets afleggen. De jaarlijkse fietsavond, de eerste zaterdag na 18 september, is altijd heel gezellig. Op de stopplaatsen spelen bands, is er ranja voor de kinderen en zie je dat het mensen met elkaar verbindt. Dat is schitterend om te zien, dáár doe je het voor."

Donker

En dan, na ruim 3 weken, dooft het licht, op de dag dat in Eindhoven de marathon is gelopen. Terwijl de Eindhovense binnenstad nog vol staat met feestende hardlopers, eindigt voor de vrijwilligers van de Lichtjesroute een bijzondere periode. Tits: "Zoals ik zei, sluiten we gezamenlijk af, om half 11 bij de Eendjesvijver. Een mooi moment. Ook een moment om even stil te staan bij alles dat we samen voor elkaar hebben gekregen. Dat we de stad letterlijk en figuurlijk hebben verlicht. Want laten we eerlijk zijn; als je de volgende dag door de stad fietst, is het toch wel ineens heel donker."



Een terugblik op

Geslaagde activiteiten!

Ledendagen in Toverland



In mei en juni was het weer tijd voor onze jaarlijkse ledendagen in attractiepark Toverland. Dit keer iets anders ingestoken dan andere jaren, waarbij we maar liefst twee weekenden korting gaven op de entreprijs. Daarnaast konden onze leden profiteren van verschillende voordelen. Het waren vier heerlijke dagen waarbij we veel mensen blij hebben kunnen maken met een leuke dag.



Bezoek aan het Boerenbondsmuseum



Op een zonovergoten woensdag in juli zijn we op 'minidagtocht' geweest: een dagvullende activiteit, maar dan wel op eigen gelegenheid naar de locatie. Van half elf tot half vijf hadden we een goed gevuld programma, waarbij we een rondleiding kregen door het Boerenbondsmuseum: een Brabants dorp uit de vorige eeuw met authentieke boerderijen en werkende fabriekjes. Daarnaast genoten we van een bijzondere rit door Gemert met stoomtram 'De Goede Moordenaar' én kregen we een uitgebreide, oud-Hollandse lunch.

Blik op de Zomer-dagtochten



We hebben voor het tweede jaar op rij de dagtochten in de zomer doorgepland en dat liep als een tierelier. Het was daarnaast voor het eerst dat we meerdere dagtochten per maand organiseerden, waarmee ons aanbod verdubbelde. En dat was hard nodig, want de dagtochten worden populairder. Zo gingen we drie keer naar de palingkwekerij, drie keer naar de Broekerveiling, drie keer naar Klooster Wittem (een gouwe ouwe) én twee keer naar Postel. Daardoor hebben we bijna 600 mensen blij gemaakt binnen vier maanden. Mogen jullie raden hoeveel kroketten er doorheen zijn gegaan in die maanden, laat staan kopjes koffie!



Open dag bij Crematorium Rijtackers



Begin juli stond er een wel heel bijzondere activiteit op de planning; we kregen een kijkje achter de schermen bij Crematorium Rijtackers. In samenwerking met DELA organiseerden we deze unieke rondleiding. Hierbij kregen we niet alleen de bekende ruimtes te zien die je als bezoeker al kent, maar mochten we ook de ruimtes in die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek, zoals de verzorgingsruimte.



Ook deelnemen aan een activiteit?

Bekijk het overzicht met komende activiteiten vanaf pagina 28





Lokaal
genieten bij
de Philips
Fruittuin

Zoete pannenkoekjes van Appeltjes uit de Philips Fruittuin

Een van mijn favoriete plekken in Eindhoven is de Philips Fruittuin. Het ligt in een mooie bosrijke omgeving vlakbij het Philips de Jongh Wandelpark, een heerlijke plek om te fietsen en te wandelen. Onlangs leerde mijn zoon fietsen en een van onze eerste ritjes was naar de Philips Fruittuin. Deze boomgaard werd in de jaren '30 door Philips aangelegd als werkverschaffingsproject en leverde toen al fruit op.

Inmiddels is de Philips Fruittuin uitgegroeid tot bezoekerscentrum, pannenkoekenhuis, streekwinkel en speeltuin. In het najaar, tijdens de appelplukdagen in september en oktober, kun je zelf appels plukken. Een ontzettend leuke activiteit om samen de (klein) kinderen te doen. Via de website koop je een ticket en bij aankomst krijg je een tas om

te vullen met appels. Kinderen onder de acht mogen gratis mee. Hou de website in de gaten voor de precieze data. Laarzen aan, appels plukken en daarna in het pannenkoekenhuis of op het terras, lekker een pannenkoek eten. Ook zijn er heerlijke taartjes, wafels en andere lunchgerechten. De speeltuin biedt kinderen volop vermaak, dus je kunt er gemakkelijk een middag doorbrengen.

Na het eten en spelen kun je nog even langs de landwinkel voor appels, ander fruit en lokale kaas- en melkproducten. Hier kocht ik de ingrediënten voor mijn eigen favoriete pannenkoekenrecept; de Poolse appelpannenkoekjes die mijn oma vroeger maakte. Ik paste het recept een klein beetje aan en gebruik boekweitmeel, wat de pannenkoeken glutenvrij maakt, en havermelk in plaats van gewone melk. Hoewel het recept geen ei bevat, zijn de pannenkoeken heerlijk! Door de appeltjes even voor te bakken worden ze zacht en in combinatie met de kaneelsuiker zijn dit echte dooreters. Lekker als toetje na een dagje wandelen en appelplukken bij de Philips Fruittuin!

Tessy Moerenhout: Gezond leven én lekker eten

Ik ben Tessy Moerenhout, woon in Eindhoven met mijn vriend en zontje. Ik sta voor de klas in het beroepsonderwijs. Ik heb een passie voor lekker eten en schrijven. Door zwangerschapsdiabetes werd ik op kookgebied nog meer uitgedaagd en sindsdien probeer ik vooral lekker, gevarieerd maar ook gezond te koken en te bakken, en ook nog te genieten van het leven.





Het recept van Tessy Oma's Poolse Appelpannenkoekjes

Ingrediënten

voor 2-3 personen

125 gram boekweitmeel
1,5 tl bakpoeder
Snufje zout
200 ml plantaardige melk
1 el appelazijn
1 tl vanille extract
2 appels
2 el kaneel
1 el ahornsiroop
2 el fijne tafelsuiker
1 el plantaardige boter
Olie om in te bakken

Meng het boekweitmeel met het bakpoeder en de snuf zout. Meng in een ander bakje de plantaardige melk met de appelazijn en het vanille extract. Ik gebruik havermelk zonder toegevoegde suiker, waar van nature wel wat suiker in zit, dus dit geeft net iets meer smaak aan de zoete pannenkoekjes. Mix vervolgens de natte ingrediënten door de droge ingrediënten tot een glad en stevig beslag. Zet het beslag even in de koelkast terwijl je de appels klaarmaakt.

Snijd de appels in blokjes, doe ze in een kom en vermeng met 1 el kaneel en de ahornsiroop. Bak de appeltjes even in de pan zodat ze een lekker kleurtje krijgen maar niet tot moes gekookt zijn. Doe ze daarna weer terug in de kom en laat even afkoelen.

Meng ondertussen de suiker met de overgebleven kaneel en zet opzij in een diep bord of een schaal.

Als de appels zijn afgekoeld meng je ze door het pannenkoekenbeslag. Laat een koekenpan goed opwarmen en maak vervolgens kleine pannenkoekjes. Bak ze ongeveer 2 minuten aan iedere kant. Als de pannenkoekjes gebakken zijn, besmeer je de bovenkant met een klein beetje boter en leg je ze ondersteboven in het suiker-kaneel mengsel. Besmeer daarna de onderkant en draai om zodat beide kanten bedekt zijn met de kaneelsuiker.

Serveer warm, eet smakelijk!



vegan



glutenvrij

Lekker als
toetje of bij
de koffie





Janneke (39):

'Oorlog hoort in een museum, daarbuiten is het aan jezelf'

Kijkje achter de schermen bij het Oorlogsmuseum in Overloon

In de bossen van Overloon ligt een bijzondere plek. Een plek met een geschiedenis. Een plek die ons herinnert aan de verschrikkelijke dingen die er plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Oorlogsmuseum in Overloon laat jong en oud kennismaken met de oorlog en wat die betekende voor onze maatschappij. Want de gebeurtenissen van toen, mogen nooit vergeten worden.

Eén blik op Janneke (39) en Andreas (35) en je weet; zij hebben de oorlog niet meemaakt, daarvoor zijn ze gewoonweg te jong. Toch zijn ze dagelijks bezig met de Tweede Wereldoorlog. Met de mensen die de oorlog wél meemaakten en met het veiligstellen van hun verhalen. Janneke raakte al jong geïnteresseerd in de oorlog: "Mijn oom werkte als burger bij defensie. Als we op het strand waren, gingen we geen zandkastelen bouwen, maar op zoek naar oude bunkers. Mijn opa is in oktober '44 als dwangarbeider gedeporteerd tijdens de kerkrazzia's in Noord Limburg en heeft in de Herman Göring-Werke granaathulzen moeten maken."

Andreas is Hoofd Collectie van het museum. Ook hij raakte geïnteresseerd in de oorlog door de verhalen die hij hoorde. "Ik vond de oorlog altijd al fascinerend. Mijn grootouders zijn gelukkig de dans ontsprongen, maar hun verhalen blijven me altijd bij." Andreas studeert geschiedenis, maar werkt lange tijd in een andere branche. Hij gaat aan de slag als vrijwilliger bij het Oorlogsmuseum. Op een dag krijgt hij de vraag of hij hoofd collectie wil worden. "Dit is mijn passie, dus daar hoefde ik niet over



na te denken." Andreas krijgt veel hulp van buitenaf: "Ik krijg wekelijks berichten binnen over vondsten en erfstukken die mensen willen schenken aan het museum. Het is aan mij om de persoonlijke verhalen bij de objecten te borgen."

Bevrijding

Overloon was een klein slaperig dorpje, tot het najaar van 1944. De Britse generaal Montgomery bedacht het aanvalsplan Market Garden. Hiermee moest het voor geallieerden mogelijk worden om via Zuid-Nederland over de grote rivieren het roergebied in te trekken en dan door te gaan naar Berlijn. Helaas slaagde het plan niet helemaal, de Duitsers probeerden hen tegen te houden. Dwars door Brabant was een strook land bevrijd en de geallieerden besloten de Duitse troepen ten westen van de Maas te verdrijven. Op 30 september ging het mis in de buurt van Overloon. De Amerikaanse troepen leden zware verliezen bij deze aanval. Op 7 oktober losten de Britten de Amerikanen af, maar op 12 oktober werd Overloon zwaar onder vuur genomen, door zo'n 300 Britse kanonnen. Van het dorp bleef weinig over. Pas op 14 oktober was Overloon in Britse handen. De Slag bij Overloon staat bekend als één van de zwaarste veldslagen in Nederland, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nooit vergeten

Toen de bewoners terugkeerden, moesten ze hun leven opnieuw opbouwen. Ook Harrie van Daal, gemeentesecretaris van de gemeente Vierlingsbeek, waar Overloon toe behoorde. Hij opperde bij de pastoor om een museum op te richten met behulp van de inwoners van Overloon. Op 7 mei 1945 vond de eerste vergadering plaats over de oprichting. Andreas vertelt: "Dertig bewoners legden ieder 50 gulden in, voldoende om het museum verder vorm te geven. Op 25 mei 1946 opende Oorlogsmuseum Overloon haar deuren. De entreprijs was vijftig cent. Het museum staat letterlijk op de puinhopen van toen, met tanks die gevonden werden op steenworp afstand van waar ze nu tentoongesteld staan."

Stoffig

Janneke houdt van haar werk: "Dat ik mag werken in een museum als dit, is fantastisch. Het voelt niet als werken.

Ik ben hier begonnen als bestuurslid in 2016. Toen kreeg ik de vraag of ik in dienst wilde komen en sindsdien ben ik verantwoordelijk voor de PR en marketing. Een belangrijke taak, want musea hebben vaak een stoffig imago. Onterecht, want wij richten ons juist ook op de jongere generatie. Zo hebben we het grootste TikTok account van alle Nederlandse musea, we laten zelfs het Rijksmuseum achter ons! Het is belangrijk dat we de jeugd bereiken, dat ook zij deze verhalen leert kennen. Dat doen we door een laagdrempelig

'De verhalen worden laagdrempelig verteld, geschikt voor iedereen'

museum te zijn voor jong en oud. Maar ook zij die meer willen weten en de diepte in willen, komen aan hun trekken. We organiseren dingen als 'Museum in het donker'. Dan gaan de deuren open na zonsondergang en staat de collectie letterlijk in een ander licht. Er worden scènes nagespeeld om mensen echt mee te nemen in het verhaal."

Jackal

Een van die verhalen, is dat van tankbestuurder Bob Dare. Alle tanks in de Britse eenheid hadden diernamen. De tank genaamd Jackal kreeg de opdracht naar Overloon te gaan. De Engelse kenden het plaatsje niet, ze waanden zich veilig in de tank. Niets was minder waar, want Overloon was omgeven door mijnenvelden.

Als tankbestuurder Bob op verkenningssmissie gaat, rijdt hij op een mijn. De tank vliegt in brand, Bob kan nog net ontsnappen. Omdat hij weinig verwondingen heeft, besluit hij terug op de tank te klimmen en zijn bijrijder te redden. Zijn collega is door de klap zijn beide benen verloren, maar overleeft het. Bob duikt vervolgens de koepel in en redt ook de commandant. Zijn poging om ook de andere twee collega's te redden mislukt; twee mannen, 19 en 20 jaar oud, overlijden ter plekke. Janneke vertelt: "De beide mannen liggen hier in Overloon, met nog 279 andere slachtoffers, begraven. Ik heb het graf van één van hen mogen adopteren."

Interbellum

Interbellum

Het museum bestaat grofweg uit twee delen. In het eerste deel leer je alles over het interbellum, de jaren tussen de Eerste en Tweede wereldoorlog. Vervolgens wordt door de ogen van acht verschillende personages, het verhaal van de Tweede Wereldoorlog verteld. Daarbij





'Spullen zijn interessant omdat ze oud zijn, maar verhalen maken het af'

worden bezoekers steeds geprikkeld om na te denken over de vraag: wat zou jij doen?

Janneke: "We kiezen bewust voor verschillende invalshoeken. Want wie je bent en waar je zat tijdens de oorlog, is zó bepalend voor hoe je de oorlog hebt beleefd."

Het museum is indrukwekkend. Je vindt er de auto waarmee de koninklijke familie naar IJmuiden is vervoerd, om vervolgens hun reis voort te zetten naar Engeland. Maar ook het enige Engelandvaardersbootje dat nog bestaat is er te vinden: de Yvette, vernoemd naar de enige vrouwelijke passagier. Het bootje is door de vijf opvarenden opgeknapt en hoogstpersoonlijk bij het museum in Overloon afgeleverd.

Verhalen

Het tweede deel van het museum richt zich op de bevrijding van Europa en D-Day. Je vindt er een enorme hal gevuld met een indrukwekkend aantal tanks, waaronder de Jackal van bestuur-

der Bob. Maar ook vliegtuigen, motoren, jeeps, munitie en allerlei andere spullen uit de oorlog. De collectie wordt steeds uitgebreider, met dank aan schenkingen. Andreas:

"Bijna dagelijks ontvangen wij spullen en persoonlijke documenten. Nabestaanden, maar ook mensen die nog in leven zijn, doneren spullen. Zoals de teddybeer die de 90-jarige eigenaar zelf kwam brengen. De beer was zijn troost als hij nachtmerries had in de oorlog. 'Nu kan ik het nog overdragen en mijn verhaal vertellen' zei hij.. Niet alles past in het museum, maar we bewaren wel alles om het ergoed en daarmee ook de verhalen, veilig te stellen. Want spullen zijn interessant, maar de verhalen erbij, maken het af."

Boodschap

Voordat mensen het museum verlaten, kunnen ze de eindfilm kijken. Die duurt slechts vijf minuten, maar de boodschap is helder. Janneke legt uit: "We willen mensen bewust maken van wat ze zélf kunnen doen, buiten de muren van het museum. De beelden op het journaal liegen er niet om; thema's als vluchten en geen eten hebben, zijn weer helemaal actueel. We willen mensen daar bij stil laten staan. Wat kunnen zij doen om de ander vrij te laten? Want oorlog hoort in een museum, daarbuiten is het aan jezelf."

Duik in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog: **bezoek het Oorlogsmuseum in Overloon**

Dagtocht

We hebben dit kwartaal twee dagtochten naar het Oorlogsmuseum in Overloon op de planning staan. Daarbij gaan we een middag naar het museum en sluiten af met een diner. Kijk op pagina 9 voor meer informatie.

Korting

Liever op eigen houtje er naartoe? Leden van de Ledenservice krijgen op vertoon van hun ledenpas bij de kassa tot en met 30 november 2024, een exclusieve korting van 15% korting op de toegangsprijs (max. 2 personen per ledenpas).

Exclusieve korting voor leden



We zijn er voor
alle leeftijden
en situaties

Onlangs fuseerde UWassistent met Hlprs en Mantelaar, waardoor het aanbod ineens enorm groeide. Bij die ontwikkeling hoorde ook een nieuwe naam: Hups. Regiocoördinator Indy van Herk vertelt: "Voor onze klanten zijn er alleen maar voordelen!"

Waar kunnen we jou blij mee maken? Hups heeft alle soorten hulp aan huis onder één dak

De krachten gebundeld

"Na onze fusie met Hlprs en Mantelaar was het tijd voor een nieuwe naam om ons samen te vertegenwoordigen. Dat werd Hups. Je kunt bij ons nog steeds terecht voor huishoudelijke hulp, klushulp en begeleiding. Voor onze klanten zijn er alleen maar voordelen, zo is ons dienstenaanbod enorm uitgebreid. Hups is jouw partner voor gemak en ondersteuning aan huis. Wij helpen je graag bij het eenvoudig vinden van de juiste hulp, zodat jij meer tijd overhoudt voor de dingen die jij belangrijk vindt. Dat doen wij voor mensen in alle fasen van het leven."

Voor alle fasen van het leven

"We zijn er echt voor alle leeftijden en situaties. Je kunt een oproep plaatsen op ons platform met een hulpvraag of ons bellen, waarna we met je mee kijken wat het best passend is voor jouw situatie. Als je ons belt, ga ik of mijn collega Rose Kattenberg in de regio Eindhoven met je meekijken. Dat kan zijn voor een simpele klus zoals de heg scheren of een kast in elkaar zetten tot aan structurele hulp zoals gezelschap of 24-uurszorg voor een dierbare. Dat laatste is vaak ter verlichting van een mantelzorg. In veel gevallen wordt dat zelfs vergoed door je aanvullende zorgverzekering."

Jouw voordeel bij Hups

Als lid van de Ledenservice betaal je bij Hups géén eenmalige inschrijfkosten t.w.v. € 24,95 en krijg je 2,5 procent korting per uur op huishoudelijke hulp en vervangende mantelzorg.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie naar www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties of bel rechtstreeks met regiocoördinatoren Indy of Rose via 040 - 218 30 21. Vermeld hierbij dat je lid bent van Ledenservice ZuidZorg.



Indy



Rose ↗

Prijspuzzel!

Stuur de oplossing vóór 1 oktober 2024 in
via www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel
of per post: Ledenservice ZuidZorg,
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven.

Puzzel mee en maak kans op één van
de 25 puzzelpakketten t.w.v. € 25,-

G O V O L R D L S H O O G H O O
N N E E R I T E E K O T K I T I
A N I N L E C R O G N R N R E N
B E T L M D I H G G E A E E F U
E L I S L N S E T D F B T I I E
S A D L N E T L L J M R N T E E
T H A E I U T E A E E E E C T N
A R R E I M K S T G T S M E S D
A E T G U L A P N N E M A L A J
N V E D I A E F E O A N N L V E
D N M U E S U M S G O L R O O S
E R H B U I E T E N I T O C N V
N C S B U N K E R S H E N T D I J
S A A N E G E N E R A T I E S V
J E Z V E G N I D I J R V E B T E
L F E G E S C H I E D E N I S R

BEVRJDING
BUNKERS
COLLECTIE
EENDJESVJVER
ERFGOED
EVENEMENTEN

FAMILIE
FIETSAVOND
GENERATIES
GESCHIEDENIS
HERINNEREN
LICHTJES

NABESTAANDEN
OOGGETUIGEN
OORLOGSMUSEUM
ORNAMENTEN
SCHUIKELDER
SEPTEMBER

TANKS
TENTOONSTELLING
TIKTOK
TRADITIE
VELDSLAGEN
VERHALEN

oplossing: _____, _____



Wesley:
'Heel vaak zie je de dankbaarheid terug op het gezicht van de mensen. Dat is toch waar we het voor doen'

"Mijn naam is Wesley en ik werk als chauffeur bij Vegro. Als chauffeur bij Vegro is iedere dag weer anders. Mijn dag begint met het laden van de hulpmiddelen die je nodig hebt die dag. Daarna start mijn route en zie ik iedere dag weer nieuwe gezichten."

Chauffeur Wesley brengt hulpmiddelen bij de mensen thuis

Dankbaarheid

"De mensen helpen door het leveren van de benodigde hulpmiddelen, is wat er voor zorgt dat je genoegdoening krijgt in je werk. Het gevoel dat ik het niet beter had kunnen doen is wat ik elke keer nastreef. De cliënt is dan zo goed mogelijk geholpen en alle vragen die ze hadden zijn beantwoord. Heel vaak zie je de dankbaarheid ook terug op het gezicht van de mensen, en dat is toch waar we het voor doen."

Altijd gratis lenen

Vegro heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Zo leen je tot wel 26 weken gratis jouw hulpmiddelen. Naast het gratis lenen via de basisverzekering van de zorgverzekeraar kun je als lid van Ledenservice Zuidzorg ook gratis gebruik maken van ons mobiliteitspakket. Eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken en rollators zijn normaal tegen een klein bedrag te huren. Door het mobiliteitspakket zijn deze hulpmiddelen voor jou gratis.

Kom naar de Vegro Zorgwinkel bij vragen over een hulpmiddel

Bij Vegro denken we niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. We luisteren, denken mee en adviseren. Heb je vragen over een hulpmiddel? Kom naar de Vegro Zorgwinkel aan het Kastelenplein in Eindhoven of bel 0900 - 288 77 66 (lokaal tarief).

Tel niet de dagen, zorg dat de dagen tellen



Even voorstellen Onze nieuwe partners

Als lid van de Ledenservice ontvang je ledenvoordeel bij onze samenwerkingspartners. Het aanbod wordt regelmatig geüpdatet en aangevuld. Dit keer lichten we drie van onze nieuwste partners uit.

Beleef Klassiek

0525 – 68 48 19 | www.ledenservicezuidzorg.nl/beleefklassiek

Met Beleef Klassiek bezoek je prachtige klassieke voorstellingen. Als lid van de Ledenservice ontvang je daar flinke korting op! Bezoek concerten als Messiah van Händel, het Classical Christmas Concert en Matthäus Passion van Bach. Bekijk onze site voor de actuele data en voorstellingen.

De voordelen voor leden

- 60% korting op verschillende klassieke voorstellingen
- Gratis geschenkpakket thuisgestuurd t.w.v. 70 euro

Concerten
voor € 35,-



Voorheen
Dierenrijk

Eindhoven Zoo

0492 – 66 82 40 | www.ledenservicezuidzorg.nl/eindhovenzoo

Kijk eens goed, en dan nog eens. In Eindhoven Zoo ontdek je een eigen kijk op het dierenrijk. Je staat oog in oog met fantastische dieren. Van grote neushoorns tot kleine pinguïns. Van imposante tijgers tot ondeugende chimpansees. Wie is jouw favoriet? Eindhoven Zoo laat je lachen, genieten, beleven en verwonderen. Want live leer je leuker over dieren. Houd je ogen en oren open en ontdek.

De voordelen voor leden

- 25% korting op een dagentree, op vertoon van je ledenpas aan de kassa
- Korting geldig voor maximaal 6 personen per ledenpas

Oorlogsmuseum Overloon

0478 – 64 12 50 | www.ledenservicezuidzorg.nl/oorlogsmuseum

Oorlog hoort in een museum. Het Oorlogsmuseum Overloon presenteert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Je ziet hier hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging. Er is aandacht voor het verzet, de vervolging en aan de bevrijding, met speciale aandacht voor de Slag bij Overloon.

De voordelen voor leden

- 15% korting op een dagentree, op vertoon van de ledenpas aan de kassa (geldig t/m 30 november 2024)
- Korting geldig voor maximaal 2 personen per ledenpas



15%
korting

Activiteiten uitgelicht

Er staat weer allerlei leuks op de planning!
Een aantal activiteiten voor komend kwartaal hebben we hieronder uitgelicht. Het totale overzicht vind je hiernaast in de activiteitenagenda.



€ 10,50
per persoon

Maker Days Eindhoven

Zaterdag 14 & zondag 15 september 2024, 10.00-18.00 uur

Maker Days Eindhoven is hét festival voor iedereen die zich wil laten inspireren door innovatie, creativiteit en techniek. Bewonder waanzinnige creaties en briljante uitvindingen en tref modelmakers, designers, hackers, kunstenaars en ingenieurs. Als lid van de Ledenservice krijg je nu exclusief € 2,- korting per ticket! Ga naar onze website om de kortingscode aan te vragen.

Infobijeenkomst 'Raadzaam Advies'

Dinsdag 17 september 2024, 14.45 – 16.30 uur

Heb je er wel eens over nagedacht of voor jou en je partner alles goed is geregeld als één van jullie komt te overlijden? En wat als je door ziekte of een ongeval niet meer zelf kunt beslissen? Raadzaam Advies informeert je tijdens deze bijeenkomst over erfrecht- en nalatenschapsplanning. Inclusief koffie/thee met wat lekkers.

Gratis
activiteit



€ 12,50
per persoon

Museum Bevrijdende Vleugels

Woensdag 25 september 2024, 10.30 – 13.00 uur

Bevrijdende Vleugels vertelt het verhaal van de bevrijding van Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het ligt op het terrein in het gebied waar op 17 september 1944 luchtlandingen plaatsvonden, tijdens de Operatie Market Garden. Je wordt ontvangen door koffie/thee met vlaai, daarna start de rondleiding.

Workshop 'Veilig in Verkeer'

Dinsdag 15 oktober 2024, 10.15 - 12.00 uur

Hoe beweeg je je veilig in het verkeer als voetganger, fietser of bestuurder? Kom het te weten bij deze workshop 'Veilig in Verkeer'. Je wordt onder andere op de hoogte gebracht van de huidige verkeersregels door een ervaren instructeur. Je kennis opfrissen is nooit verkeerd! Deze activiteit is inclusief koffie/thee en wat lekkers.

Gratis
activiteit



SEPTEMBER	Inloopochtend DELA bij Restaurant Lieve , 5 september, 3 oktober, 7 november 2024, 10.00 - 12.00 uur	Restaurant Lieve, Oude Stadsgracht 1, Eindhoven
	Ledendagen in Safaripark Beekse Bergen (€ 19,- p.p.) Zaterdag 7 en zondag 8 september 2024, 09.30 - 17.30 uur	Safaripark Beekse Bergen Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek
	Maker Days Eindhoven (€ 10,50 en € 3,- p.p.) Zaterdag 14 en zondag 15 september 2024, 10.00 - 18.00 uur	Maker Days Eindhoven Stadhuisplein Eindhoven
	Dagtocht naar 'Oorlogsmuseum Overloon' (€ 69,50 p.p.) Dinsdag 17 september 2024, 12.15 - 21.00 uur	Opstappplaatsen 12.15 uur Bushalte Molenweg, Eersel 12.45 uur Parking Tongelreep, Eindhoven
	Informatiebijeenkomst Raadzaam Advies Dinsdag 17 september 2024, 14.45 - 16.30 uur	Café-Restaurant De Zwaan Markt 9, Son
	Routewandeling in Mierlo (8,5 km) Woensdag 18 september 2024, 12.45 - 15.45 uur	Strabrechtse Hoeve Aardborstweg 10, Mierlo
	Rondleiding bij DOMUSDELA Donderdag 19 september 2024, 10.00 - 12.00 uur	DOMUSDELA (Hoofdingang De Kapel) Kanaalstraat 4, Eindhoven
	Dagtocht naar 'Oorlogsmuseum Overloon' (€ 69,50 p.p.) Dinsdag 24 september 2024, 12.15 - 21.00 uur	Opstappplaatsen 12.15 uur Bushalte Molenweg, Eersel 12.45 uur Parking Tongelreep, Eindhoven
	Bezoek aan Museum Bevrijdende Vleugels (€ 12,50 p.p.) Woensdag 25 september 2024, 10.30 - 13.00 uur	Museum Bevrijdende Vleugels Sonseweg 39, Best
Ledendagen in Safaripark Beekse Bergen (€ 19,- p.p.) Zaterdag 28 en zondag 29 september 2024, 09.30 - 17.30 uur	Safaripark Beekse Bergen Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek	
OKTOBER	Workshop 'Positieve Gezondheid' door Vegro Donderdag 3 oktober 2024, 14.00 - 15.30 uur	Vegro Eindhoven Kastelenplein 168, Eindhoven
	Bezoek aan Vlindersafari (€ 7,50 p.p.) Dinsdag 8 oktober 2024, 10.30 - 13.30 uur en 13.30 - 15.30 uur	Vlindersafari Broekstraat 40, Gemert
	Routewandeling in Nijnsel (7,2 km) Donderdag 10 oktober 2024, 12.45 - 15.30 uur	De Vresselse Hut Vresselseweg 33, Sint-Oedenrode
	Workshop 'Veilig in Verkeer' Dinsdag 15 oktober 2024, 10.15 - 12.00 uur	Rode Kruis Eindhoven Willem van Konijnenburglaan 6, Eindhoven
	Dagtocht naar '40-45, de Musical' (€ 175,- p.p.) Woensdag 16 oktober 2024, 10.15 - 21.30 uur	Opstappplaatsen 10.15 uur Bushalte Molenweg, Eersel 10.45 uur Parking Tongelreep, Eindhoven
	Routewandeling in Eersel (6,6 km) Donderdag 24 oktober 2024, 12.45 - 15.30 uur	De Keizer (TerSpegelt) Postelseweg 88, Eersel
	Educatieve wandeling in Eindhoven Vrijdag 25 oktober 2024, 13.00 - 15.30 uur	De Trefhove (De Grote Beek) Doctor Poletlaan 40, Eindhoven
	Dagtocht naar '40-45, de Musical' (€ 175,- p.p.) Woensdag 30 oktober 2024, 10.15 - 21.30 uur	Opstappplaatsen 10.15 uur Bushalte Molenweg, Eersel 10.45 uur Parking Tongelreep, Eindhoven
NOVEMBER	Dagtocht 'Westlands Museum & Delfts Blauw' (€ 94,95 p.p.) 5, 7 en 13 november 2024, 08.00 - 21.00 uur	Opstappplaatsen 08.00 uur Bushalte Molenweg, Eersel 08.30 uur Parking Tongelreep, Eindhoven
	Film over Spitsbergen Dinsdag 5 november 2024, 13.15 - 16.00 uur	De Gouden Leeuw Hof 6, Bergeijk
	Jeu de boules in Dommelen Woensdag 20 november 2024, 13.30 - 16.30 uur	Clubhuis De Keet Norbertusdreef 31B, Valkenswaard

Ledenvoordeel in 2024

Als lid van Ledenservice ZuidZorg ontvang je ledenvoordeel bij onze samenwerkingspartners. Sommige tarieven kunnen gedurende het jaar veranderen. Kijk voor de actuele tarieven op onze website.

COLLECTIEVE KORTINGEN

CZ zorgverzekeringen (088 - 555 77 77)

- 10% korting op de aanvullende verzekering Leden
- Lidmaatschap Ledenservice bij CZ declareren
- Vele andere voordelen en extra's



VGZ zorgverzekeringen (0900 - 84 90)

- 15% korting op aanv. verzekeringen, 5% op tand
- Lidmaatschap Ledenservice bij VGZ declareren
- Vele andere voordelen en extra's

Univé schadeverzekeringen (088 - 600 23 00)

- 5% collectieve korting
- 10% pakketkorting

Nieuw!

DAGJES UIT & EXTRA'S

Eindhoven Zoo (0492 - 66 82 40)

Bezoek aan familiedierentuin met 25% korting op dagentree (max. 6 personen)

ZooParc Overloon (0478 - 64 00 46)

Bezoek aan familiedierentuin met 25% korting op dagentree (max. 6 personen)

Speelland Beekse Bergen (088 - 900 03 21)

Speelplezier en waterpret met 25% korting op dagentree (max. 6 personen)



Vakantie & Zorg (0591 - 22 45 00)

€ 50,- korting op georganiseerde zorgreizen voor mensen met een lichamelijke beperking

Van Gogh Village Museum (040 - 283 96 15)

Bezoek aan het museum met 20% korting (max. 2 personen)

Museum Helmond (0492 - 58 77 16)

Met ledenpas gratis consumptie (max. 4 personen)

Beleef Klassiek (0525 - 68 48 19)

60% korting op klassieke concerten

Thermae 2000 (043 - 609 20 00)

€ 19,50 korting op dagentree en avondtickets, korting op hotelarrangement

Thermae Son (0499 - 47 63 83)

20% korting op thermendagentree voor 2 personen

Dobbi (085 - 018 75 40)

- € 10,- korting op de eerste order
- 5% korting op de volgende orders

Mobella (088 - 100 01 00)

Diverse kortingen bij de kapper, pedicure en schoonheidsspecialist aan huis

GEMAK & WINKELN



Oogvoororen.nl (085 - 486 37 43)

- € 50,- korting per toestel zonder vergoeding
- 5^e jaar gratis in ons volledig ontzorgpakket
- 10% korting op randapparatuur
- Geen voorrijkosten

Opticien aan huis (06 - 49 38 64 12)

- Gratis oogmeting en advies aan huis
- Gratis brilglazen optie

Dé Maaltijdservice (040 - 720 07 60)

- 3 maanden 10% korting op maaltijden & soepen
- Exclusieve spaaractie voor leden
- Boodschappen SPAR gratis mee bezorgd

Tandprotheticus aan huis (040 - 844 63 80)

- Hulp bij aanmeten gebitsprothesen en mondbeschermers voor sport
- Geen extra kosten voor behandeling aan huis
- Gratis vervoer van en naar praktijk in Eindhoven

Meer informatie?

Kijk op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties
mail naar info@ledenservicezuidzorg.nl
of bel 085 - 822 07 60 (ma t/m vrij, 10-12 uur & 13-16 uur)



ONTZORGEN

Mantelzorgmakelaar Paula Anglès (06 - 19 87 03 87)

Ondersteuning voor mantelzorger in bv. zoekwerk en regeltaken. Vergoeding vaak mogelijk vanuit aanvullende verzekering

Mantelzorgmakelaar Monique Slijkhuis

Ondersteuning voor mantelzorger in bv. zoekwerk en regeltaken. Vergoeding vaak mogelijk vanuit aanvullende verzekering

Nieuw!

Hups: persoonlijke begeleiding en vervangende mantelzorg (040 - 218 30 21)

- 2,5% korting p/u op vervangende mantelzorg
- Geen inschrijfkosten t.w.v. € 24,95

Hups: huishoudelijke, klus- en tuinhulp (040 - 218 30 21)

- 2,5% korting p/u op huishoudelijke hulp
- Geen inschrijfkosten t.w.v. € 24,95

Nieuw!

Saar aan Huis (06 - 13 15 20 65)

Begeleiding, ondersteuning en verzorging aan huis met 5% korting op het uurtarief

Onze Klusvrouw (regio Veldhoven 06 - 22 47 94 95, regio Son en Breugel 06 - 82 04 01 30, regio Valkenswaard 06 - 24 99 95 59)

Korting op uurtarief en voorrijkosten voor allerhande klussen incl. gratis 'Veilig Wonen Check'

Coöperatie DELA (040 - 206 44 28)

- Kosteloos en vrijblijvend advies rondom afscheid. Elke eerste donderdag v/d maand van 10.00 tot 12.00 uur bij restaurant Lieve, Oude Stadsgracht 1, Eindhoven.
- Gratis wensenboekje 'Zo wil ik het graag'



Raadzaam Advies (085 - 065 72 42)

€ 100,- korting op een adviestraject nalatenschap en testament

Regelzorg Rijbewijskeuringen (088 - 232 33 00)

€ 5,- korting op een medische keuring t.b.v. 75+ rijbewijskeuring

GEZOND & BEWEGEN



DansLouise.R (06 - 13 46 91 29)

- Danslessen voor mensen met een bewegingsbeperking
- € 10,- korting op een strippenkaart voor 10 lessen
- De eerste 3 proeflessen voor € 15,-

Vegro (0900 - 288 77 66)

- 10% korting op zorg hulpmiddelen
- Gratis loophulpmiddelen
- Speciale ledenacties & activiteiten

Medipoint (088 - 102 01 00)

- 10% korting op zorg hulpmiddelen
- Gratis loophulpmiddelen
- Speciale ledenacties & activiteiten

Draagdoekconsulent Rachel Verweij (06 - 34 35 56 60)

- 5% korting op workshops
- 5% korting op consulten



Exclusieve
ledendagen in
**Safaripark
Beekse
Bergen!**

7, 8,
28 of 29
september

Tijd voor een gezellig dagje uit met de gehele familie! Beleef safari als nooit tevoren in Safaripark Beekse Bergen.

Als lid van de Ledenservice betaal je op 7, 8, 28 of 29 september 2024 slechts € 19,- p.p. (reguliere entreprijs € 29,50 p.p.). Ontdek de natuur en prikkel al je zintuigen tijdens een van de indrukwekkende safari's. Verken de schoonheid van de savannes, bosgebieden en haar indrukwekkende bewoners; sta oog in oog met de Big Five, ontmoet de jonge olifanten en verwonder

je over de veelzijdigheid van de adembenemende natuur. Ga op avontuur met je eigen auto, bepaal zelf je tempo en spot de ruim 1400 wilde dieren. Of stap aan boord de boot voor een prachtige tocht over het water en begroet de dieren langs de oevers. Je kunt ook kiezen voor een bussafari, waarin je leuke en spannende weetjes over de bijzondere dieren in het park leert. Liever zelf op pad? Trek je wandelschoenen aan, verken de uitgestrekte vlaktes en ontmoet de dieren in hun leefgebied.

Bestel jouw tickets via
www.ledenservicezuidzorg.nl/safaripark



Speciale ledenactie:
**slechts € 19,-
per ticket!**